

ANABİLİM'DE EDİNDİĞİM BİRİKİM HÂLÂ YOLUMU AYDINLATIYOR

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI'NIN ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞI ZENGİN İNSAN KAYNAĞI HER ALANDA BAŞARILARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. BU SAYIMIZDA SÖZ KONUSU İŞİMLERDEN BİRİ OLAN ASİME ÖZGÖRÜŞ TANSÖKER'İN KARİYER YOLCULUĞUNU TAŞIYORUZ SAYFALARIMIZA. İLETİŞİM DÜNYASINDAKİ ETKİN KADIN YÖNETİCİ PROFİLİNİN YANI SIRA AYNI ZAMANDA İYİ BİR ANNE OLAN TANSÖKER, ANABİLİM'DE GEÇEN ÖĞRENCİLİK YILLARININ AKADEMİK VE SOSYAL ANLAMDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLADIĞINI DİLE GETİRİYOR.



Çocukluğumuzdan başlayacak olursak, nasıl bir çocuktunuz? Hayalleriniz nelerdi?

Ben oldukça sosyal, çalışkan, meraklı ve hareketli bir çocuktum. Aynı zamanda ağırbaşlı ve çevremdeki arkadaşlarımı da idare etmeye yönelik bir yanım vardı. 3,5 yaşındayken anaokuluna gitmeye başladım; tabii bunun da büyük bir etkisi oldu sosyalleşmemde. Bugün ilkokul arkadaşlarım 'sen o kadar farklı ve donanımlıydın ki sen sınıfa girince biz nerdeyse ayağa kalkmak isterdik' diyerek benim o zamanlardaki duruşumu esprili bir şekilde özetliyorlar. İlkokulda hem folklor ekibinde hem de okul korosundaydım. Temsil yeteneğim ve hevesim çok yüksek olduğundan törenlerde şiir okumak, bayrak taşımak gibi görevleri hep ben üstlenirdim. Özellikle okumayı öğrendikten sonra gazeteleri ve gündemi takip eder, çeşitli ortamlarda gündemdeki konuları tartışmaya çalışırdım. Hayalim hem bir aile kurmak hem de iş hayatımda çok başarılı bir yerde olmaktı. Küçükken doktor, astronot, vb gibi meslek hayalleri kurardım ama tabii insan zaman içerisinde eğitim hayatında ilerledikçe ilgi duyduğu konuları, olmak istediği noktayı yavaş yavaş daha net belirlemeye başlıyor.

Sonrasında eğitim hayatınız başladı ve Anabilim'le tanıştınız? Bize o süreci aktarır mısınız?

Anabilim benim için çok heyecan verici bir şekilde başladı. Ortaokul eğitimime bir devlet okulunda başlamıştım ama artık bir koleje devam edecektim. Hem daha az sayıda kişiyle daha kaliteli bir eğitim alacak, hem yabancı

cı dil öğrenecek, hem de sosyal birçok aktiviteye dâhil olabilecektim. Türk ve yabancı öğretmenlerimizin, kurduğumuz köklü arkadaşlıkların, spor ve sosyal etkinliklerin kısaca Anabilim'de geçirdiğim günlerin vizyonumun şekillenmesine çok büyük katkısı oldu. Anabilim'de öğrenciyken İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Gençler Eskrim Şampiyonası'nda çalışarak uluslararası bir organizasyonda bulunma ve görev alma şansına sahip olduk. Yine devam ettiğim okuldaki folklor ekibiyle birlikte 15 yaşında Avrupa'nın en önemli şehirlerini dolaşma, uluslararası bir müsabakada gösteri yapma imkânımız oldu. Ayrıca başarılı olma hedefimin getirdiği çalışma azmiyle Anabilim'den 1992-1993 eğitim yılında okul birinciliğiyle mezun olarak hem kendime hem de okulumla değer kattığıma inanıyorum.

Anabilim'de aldığımız eğitim hayatımızın devamında size nasıl katkı sağladı?

Anabilim'in hem akademik hem sosyal anlamda bana benzersiz bir eğitim sunduğunu düşünüyorum. Özenli ve dostça yaklaşan öğretmenleri ve sosyal aktiviteleri bana hem üniversitede hem de geri kalan hayatımda başarılı ve mutlu olabilmek için gerekli olan en önemli becerileri kazandırdı. Her şeyden önemlisi, dayanışma, beraber çalışma ve anlayışa dayanan okul ruhu, sağlam temellere oturan ve ömür boyu sürecek dostluklar kazandırdı. Kendimi tanıma fırsatı bulduğum, hayata bakış açımı geliştirdiğim ve geleceğimi kurguladığım lise dönemim, akademik ve sosyal anlamda kişisel gelişimime çok

KİŞİSEL VE MESLEKİ HEDEFLERİNİZDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

Kişisel hedeflerim daha çok ailemle ve çocuklarımla ilgili. Çocuklarımla en iyi şekilde yetiştirmek ve onların da hayatta başarılı bireyler olduklarını görebilmek üzerine hayaller kuruyorum. Ayrıca çocukluğumdan beri içinde kaybolduğum kitapların da etkisiyle yazar olmak gibi bir hayalim de vardı, belki ilerleyen zamanda bu hayalimi bir hedef olarak hayata geçirebilirim. Mesleki hedefim de tabii ki şu an yöneticisi olduğum şirkette daha büyük başarılar kazanmak ve Halkla İlişkiler mesleğinde saygın bir konuma sahip olmak. Belki ben de Betül Mardin gibi ilerde üniversite veya farklı ortamlarda tecrübelerimi gençlerle paylaşma ve onların eğitimine katkıda bulunma imkânı bulabilirim.

büyük bir katkı sağladı. Anabilim'in öğrencilerine gösterdiği ilgi, eğitim kalitesi, okulda kazandığım bilgi birikimi, sorumluluk duygusu ve edindiğim çeşitli ilgi alanları bugün hâlâ hayatımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu birikim sayesinde üniversitede belirli kararları daha kolay verip, ilgi alanlarım hakkında daha derin çalışmalar yapabildim. Sonuçta bugünkü başarılı "ben" olabildim.

Ve üniversite yılları. Okuduğunuz bölümü seçerken nelere dikkat ettiniz? O yıllar nasıl geçti?

Anabilim'de okurken bir öğretmenimiz bizi Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne götürmüştü okul gezisi sırasında. Böylece bir üniversiteyi yakından göstermek ve bizleri bir sonraki eğitim hayatımıza doğru teşvik etmek istiyordu. Zaten Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünü görür görmez okula aşık oldum; ne olursa olsun Boğaziçi'ne girmeliydim. Azimle çalışarak Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandım. Zaten başka bir üniversite tercihi de yapmamıştım.

Öncelikle sosyal bir bölüm seçmeye çalıştım. Boğaziçi'nde İletişim Bölümü yoktu. Sosyoloji okumaya başladıktan sonra da iyi bir seçim yaptığıma karar verdim. Sosyoloji, bugün herhangi bir kariyer planı olmayan kişilerin bile sadece vizyonunu geliştirmelerine olabilecek katkısından dolayı okunmasını tavsiye edebileceğim bir bölüm.

Üniversitenin ilk iki yılında yoğun kampüs hayatına ayak uydurmaya çalıştım. Sosyal etkinlikler, diğer bölümlerden aldığım seçmeli dersler ki bunların arasında pazarlama, reklam gibi derslerin yanı sıra seramik ve heykel de vardı. Spor kulübüne üye olarak okulun hentbol takımında da yer aldım. Sonrasında geçen zamanda da bölümün eğitim takviminde yer alan daha özel projelere yönlendik.

Sonrasında iş yaşamınız nasıl şekillendi? İş yaşamınızda dönüm noktası olarak nitelendirilebileceğiniz bir olay ya da bir durumu paylaşır mısınız?

Okuldan mezun olur olmaz tabii ki iş aramaya

başladım. Halkla ilişkiler, reklam ve pazarlama ilgi duyduğum konulardı. Birçok şirketle görüştüm ve sonunda Türkiye'de Halkla İlişkiler'in öncüsü ve mesleğin tanıtılması adına dünya çapında önemli roller oynamış olan Betül Mardin'in kurduğu Strateji Tanıtım'da işe başladım. Asistan olarak girdiğim bu şirkette 10 yıl içinde işin inceliklerini öğrenerek, kendimi geliştirerek, kademe kademe yükseldim ve Genel Müdür oldum. İşe en alt kademedem başladığım için Strateji benim için hem işin mutfağı oldu hem de uzun yıllar verilen emeklerin sonucu artık bir aile gibi olduk. Hem ulusal ve uluslararası önemli markaların tanıtımını veya lansmanları yürütüyoruz, hem de gerek projeler gerekse sürekli müşterilerimizle iletişim alanında büyük başarılarla imza atıyoruz.

Bugün ulaştığımız noktaya gelirken elde ettiğiniz tecrübeleri genel hatlarıyla paylaşmak gerekirse, bu röportajı okuyanlara ve öğrencilere kariyer planlaması ve bu sektörde çalışmayı düşünenlere ne tür önerilerde bulunabilirsiniz?

Öncelikle kariyer planlaması yaparken, meslek seçerken gerçekten ilgi duydukları alanları iyi belirleyip, sonrasında da o alanlardaki yetkinliklerini değerlendirmeliler. İnsan gerçekten sevdiği ve becerebildiği bir işi yaparken çok başarılı olabilir bence. Geleneksel eğitimin yanı sıra kendilerini geliştirecek, vizyonlarını zenginleştirecek etkinliklerle kişisel gelişimlerini desteklemeliler. Zaten bunun dışında kalamı da deneyimle edinilecek bir birikim. Halkla ilişkiler, iletişim danışmanlığı sektöründe çalışmayı düşünenlere en büyük önerim meraklı ve araştırmacı olmaları, teknolojinin de getirdiği imkânları kullanarak tüm dünyada neler olup bittiğini takip etmeliler. Betül Hanım'ın da devamlı önerdiği üzere sürekli ve her gün okumaları, kendilerini ve genel kültürlerini geliştirmeleri gerek. Teknolojinin de getirdiği kolaylıkla dünyayı takip etmeliler; yaratıcı olmalı ve ustalaşmalılar. Mesleği bilmeyenler de var tabii ki. Özellikle Halkla İlişkiler mesleğinde başarılı olmak isteyenlerin yüksek bir özgü-



ASİME ÖZGÖRÜŞ TANSÖKER, DUAYEN HALKLA İLİŞKİLER UZMANI BETÜL MARDİN'LE BİRLİKTE.

ven ve hizmet sektörü olduğunun bilinciyle geliştirecekleri sonsuz bir anlayış, empati, kişisel network ve sıcak çevre ilişkilerine sahip olması gerekiyor. İşe en başından başlamaktan korkmamalı, sabırlı ve çalışkan olurlarsa yükselip başarıya ulaşacaklarını bilmeliler.

Profesyonel hayatın dışında özel hayatınızda neler yapmak size keyif veriyor? Özel bir hobiniz var mı?

İşten artakalan zamanlarımda yani özel hayatımda çoğunlukla önceliği çocuklarıma veriyorum. Onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak, onlarla kaliteli zaman geçirmek, gerekli aile terbiyesini verebilmek için eşimle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yine haftada 3 kez iş çıkışı spora gidiyorum. Daha sağlıklı bir yaşam sürebilmek için spora da vakit ayırmak gerektiğine inanıyorum. Yatmadan önce en az 1 saati de kendime ayırmaya çalışıp kitap okuyorum. Çocukluğumdan beri en büyük zevkim kitap okumaktır zaten. Kışın kayak yapmayı da çok severim ayrıca.